

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													

LADDERPUZZEL 120

- Horizontaal:**
1. vogel — vogel.
 2. huis — veemde munt — grappennaker — dwarsmast.
 3. dokter — medelijden — famillieid.
 4. schoorsteenwart — leder — dus — bedorven.
 5. insect — liefdesgod — groente — behoeflig.
 6. landbouwwerktuig — zede — grensgebied.
 7. weg — winterverschijnsel — dun stuk hout — gemalen elkschors — bijwoord.
 8. wereldartikel.
 9. slot — plezier — overvloedig.
 10. schade — deel van een bijenkorf — voortreffelijk.
 11. insect — inham — herkauwer — onderwijzen — water in Noord-Holland.
 12. doorzichtige stof — vruchtenat — mand — plaats in Noord-Brabant.
 13. bijl — oogvocht — laatsteleden — oude minnt.
 14. voorzetsel — maal — scheepstouw — bijwoord — sprookjesfiguur.
 15. vogel — vogel — vogel.

- Verticaal:**
1. vogel — vogel — vogel.
 2. ornaat — militair (afk.) — kleine zee-kreeft — inhouddnaal.
 3. eenjartig dier — roede — ras — sportartikel.
 4. verpakking — telwoord — ogenblik — kin-derspeelgoed.
 5. les — tocht — verdragingsstoel.
 6. zoogdier — windrichting — boom — water in Noord-Brabant — muziekkool.
 7. lekkerrij — zangnoot — werelddeel — voortzetsel.
 8. voertuig — sterk geluid — brandbare stof uit steenkool — gezellig.
 9. boom — water in Zuid-Holland — vallei — vloestof.
 10. rivier in Nederland.
 11. verbinding — soort onderwijs — rein — linik.
 12. geur — gewicht — plaats op de Veluwe — frukt.
 13. lichaamsdeel — vaas — vogelproduct — eenmaal — herkauwer.
 14. vogel — vogel — vogel.

HARTELIJK DANK!

Prijswinnaars:
Deze week zijn het mej. C. van Thiel Berghuys, Hoofdboekhouding en de heer H. Korsman, afd. Inkoop, die er in zijn geslaagd na puzzel 117 resp. 106 en 101 punten te vergaren. Beiden kunnen hun prijs f (f 10,—) afhalen bij mej. Hartsuiker.

Oplossing puzzel 117

1. Ambassadeur
2. Ranggeender
3. Brandmeester
4. Etalieur
5. Dingenieur
6. Dierenarts
7. Analist
8. Degenstikker
9. Elektricist
10. Loodgieter
11. Taalkundige

Het gezegde luidt: Arbeid adelt.

Langs deze weg onze hartelijke dank aan chefs, bazen en collega's — ook in Utrecht — voor de prachtige cadeaus, ontvangen bij ons huweljk.

J. F. Moolenaar,
Steekeproverbaars,
M. J. M. Holders,
TV-Montage.

Mijn hartelijke dank aan directie, chefs en collega's voor de prachtige cadeaus, die ik heb mogen ontvangen bij mijn 12½-jarig jubileum en afscheid.

G. Heijn,
Mechanismszajn.

Mede namens mijn vrouw bedank ik directie, chefs en collega's voor de prachtige cadeaus, die ik heb mogen ontvangen bij mijn 12½-jarig jubileum en afscheid.

J. J. Kampen,
Kadionomase.

CORRESPONDENTIE

Jan P. te K.: Tja Jan, jongen, dat is geen gemakkelijke vraag, die je me daar in mijn schoenen hebt geschoven. Als je bedoeling was om aan de weet te komen of die raket naar de maan is gegaan, dan moet ik zeggen: nee, hij is niet naar de maan gegaan. Maar als je wilt weten of die raket naar de maan is gegaan, dan moet ik zeggen: ja, hij is wel naar de maan gegaan. Gesnapt Jan? Tot de volgende keer dan maar weer.

Heer A. te V.: Nee, ik vermoed niet, dat men nog iets zal doen aan de verbetering van het voetbalveld tussen Gereedschappmakerij en Ontspanningsbouw. Uw voorstel om het deze winter, denk woest te laten worden dan in 't voorjaar als een ongerept dunnlandschapje aan Madurodam aan te bieden lijkt me niet zo gek. Er zitten tenminste al een paar aardige pannetjes in.

Heer F. te R.: Ik geef toe, dat ik niet erg technisch ben, maar toen u in uw brief schreef, dat er een VDH'er is, die in een kring tussen een ventilator en een TV-apparaat rijdt, kwam alles wat nog technisch in mij is in opstand. (Inmiddels is alles weer rustig. De winkels zijn weer geopend en de huistrouwen doen weer hun normale inkopen). Maar het blijkt inderdaad zo te zijn. Er is een VDH'er, die zich voortbeweegt in VT 55-58.

Naar aanleiding van de voetbalwedstrijd tussen de „rijpere jeugd“ van VDH-Maarweg en een elftal van Utrecht stroomden ook enkele brieven binnen.

Heer B. te W.: U kunt weer tevoorschijn komen. De selectie voor het elftal en de wedstrijd zelf zijn al achter de rug. U behoeft dus geen angst meer te hebben, dat ze u ook vragen. Ja, ik kan we voorstellen, dat u dit hebt gedaan om uw jeugdig zelfvertrouwen niet te knakken. Nee, we hebben u niet gemist.

Heer V. te L.: Voor zo'n wedstrijd zijn 30 supporters inderdaad niet veel. Maar u vergeet de schapen en dan de eei! Kom, dat moet toch ook veel vergeoeden.

Heren G., v. d. K., S., N., Q., S., V. v. K., G. allen te H. of V.: Dat komt allemaal wel weer goed met de benen, de armen, de schive spelen. Ondanks dat: mijn compliment. Nemanand heeft zaterdag in de saken gehad, dat er vrijdagavond iets was gebeurd met bovengenoemde ledenamen.

Onze gelukwensen!

GEBOREN (Maarweg):
Pieter T., zoon van K. P. Koopman, Technische Dienst Den Haag, d.d. 28-7-1958; Rose M., dochter van W. J. E. Schorrr, Mechanische afdeling T. C. d.d. 31-7-1958.
Peggy, dochter van J. v. d. Oudenaler, T.C. Montse, d.d. 9-8-1958; Gijsberthus, zoon van G. Onwens, Gereedschappmakerij, d.d. 10-8-1958.
Adrienne S. M., dochter van W. J. M. Trimbos, Werkvoorbereiding, d.d. 12-8-1958.

GEBOREN (Utrecht):
René, zoon van M. F. Blom, Gereedschappmakerij, d.d. 22-7-1958.

Onze gelukwensen!

Mijn hartelijke dank aan directie, chefs en collega's, ook namens mijn vrouw, voor de cadeaus en de hartelijke woorden, welke ik ter gelegenheid van mijn huweljk en 12½-jarig jubileum mocht ontvangen.

L. A. de Zwart,
Kadionomase.

Mijn hartelijke dank aan directie en afdeling Tijdschriftverlji voor de prachtige cadeaus en de beoond belangstelling bij mijn 12½-jarig jubileum.

J. Jacobs,
Tijdschriftverlji.

Mede namens mijn vrouw breng ik mijn oprechte dank aan directie, chef Personeelszaken, afdelingschef, bazen en personeel Mechanische afdeling Telco, ENAF en fabriek Utrecht voor de warme gelukwensen en schitterende cadeaus bij mijn 12½-jarig jubileum.

F. P. H. van Druuten,
Meen. afd. TC.



het V.D.H.-tje

PERSONEELSORGAAN VAN VAN DER HEEM N.V. DEN HAAG UTRECHT HOLLAND
Verkoopkantoor VAN DER HEEM N.V. en Eerste Nederlandse Autorijwielafabriek N.V.
Redacteur: C. Schrevel.
Redactie Adviescommissie: dr. Joh. H. Scheurer (voorzitter), C. A. M. Kroon, L. F. Laurier, drs C. A. A. van Luttervelt en Ing. J. Koorna.

ZONDER BEROEP

Onder de mensen die nauw bij ons bedrijf betrokken zijn, is een groot aantal dat op de vraag „Wat is uw beroep?“ plichtsgetrouw zullen antwoorden: „Ik heb geen beroep, ik ben zonder beroep.“

Wij willen in dit stukje eens wat meer aandacht besteden aan die beroepslozen, omdat wij deze uitdrukking, die formeel op veel huisvrouwen van toepassing is, erg onbillijk vinden.

Het zal nog wel jaren een raadsel blijven waarom het veelzijdige werk van de huisvrouw niet als beroep kan worden gekennmerkt. Er is natuurlijk wel een formele verklaring voor te vinden, zoals: zij oefenen geen beroep uit in die zin, dat zij er een inkomen mee verdienen, waarmee zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Dat is dan wel erg mooi gezegd, maar naar ons gevoel wordt de huisvrouw hiernede ernstig tekort gedaan. Naast allerlei werkzaamheden van eenvoudige aard, die zij dagelijks verricht, zijn er toch nog een heleboel



waarvoor een zekere vakkenmis of tenminste een grote ervaring nodig is. Wij denken nu even aan al het huiswerk of wat voor vele heren des huizes een buitengewoon belangrijk iets is, het koken. Als wij elke dag lekker eten krijgen voorgezet, zijn wij genoeigd dit al gauw vanzelfsprekend te vinden. Nu kan het wel eens voorkomen dat een onderdeel van de maaltijd enigszins mislukt is. Trek dan niet een gezicht alsof u het grootste onrecht van de wereld is aangedaan, maar vraag u zich eens af wat u ervan terecht zou hebben gebracht. Er zijn genoeg mannen die zonder nadere instructies niet eens kans zien een goede kop koffie klaar te maken.

Nu hoor ik de heren der schepping al zeggen: Nogal glad, ik heb mijn eigen vak en werk de hele dag en breng daarvoor aan het eind van de week of de maand geld mee naar huis. Nemanand ontkent dit, maar uw vrouw heeft ook haar vak, misschien moeten wij wel in het meervoud spreken, zij heeft meer vakken. En u begrijpt natuurlijk wel dat wij het hier alleen over de goede huisvrouwen hebben.

Realiseert u zich wel eens, als u kinderen hebt, dat de opvoeding van deze kinderen voor het grootste gedeelte neerkomt op de schouders van de huisvrouw en dan nog naast de talloze bezigheden die zij niet verzuilen, wil het huishouden gesmeerd lopen. Zonder dat zij ervoor speciaal hebben gestudeerd zijn tal van huisvrouwen prima opvoedsters en die resultaten hebben zij heus niet zonder moeite bereikt.

Wij zijn dan ook voorstanders van een officiële erkenning van het beroep huisvrouw. De waardering voor de prima uitoefening van dit beroep moeten wij onzes inziens niet alleen op Moederdag laten uitkomen maar op veel meer tijdstippen. En heren, dan denken wij in de eerste plaats niet aan materiele dingen, het kan veel eenvoudiger: een enkel gebaar, een bepalde opmerking voelen veel vrouwen

eerder als een waardering dan de elke zaterdag bij dezelfde bloemenhandelaar gekochte bloemen.

Oh, u bent het helemaal niet ons eens? En u toont uw waardering voor haar die dit mooie beroep uitoefent al in verschillende opzichten? Dan is dit stukje niet voor u geschreven, maar u weet vast wel iemand waarvoor het wel geschreven zou kunnen zijn.

Ben opmerking die u kleine kinderen dikwijls hoort gebruiken in navolging van Pa of Ma. „Dat mag niet“ neemt in een kinderleven een belangrijke plaats in. Ook voor volwassenen is het af en toe nodig er weer eens op te wijzen, dat niet alles mag.

Zo hebben wij enkele jaren geleden het rookverbod opgeheven onder voorwaarde dat op bepaalde plaatsen en bepaalde tijden nooit mag worden geraoekt.

Weet u nog wel? Nooit roken in gangen, liften, trapgevaarlijke afdelingen e.d. Ook niet gedurende een half uur na aanvang of hervatting van het werk na een uur vóór beëindiging van het werk.

Och, laten wij maar stoppen met de opsomming. U weet het best en mocht u het vergeten zijn, dan zijn uw chef en de portiers de aangewezen mensen die u kunnen inhouden.

Denkt u er even om?, **DAT MAG NIET!**

U doet

toch ook mee?

Vanaf 1 september a.s. is er weer gelegenheid deel te nemen aan een cursus ENGBLISE en/of Nederlandse taal; conversatie, technisch Engels en handelscorrespondentie.

Ook aan de bestaande clubs kunnen nog enkele personen deelnemen.

De lessen worden gegeven van pijn. 5 tot 6 uur in de vergaderkamer, 4e etage. Kosten f 4,— per maand.

DUS GEEN TIJDVERBIEPES IN DE AVONDUREN.

Aanmelden bij de heer Van Leeuwen, Receptie, of voor het be- gijn van de les.

DAT MAG NIET!

Ben opmerking die u kleine kinderen dikwijls hoort gebruiken in navolging van Pa of Ma. „Dat mag niet“ neemt in een kinderleven een belangrijke plaats in. Ook voor volwassenen is het af en toe nodig er weer eens op te wijzen, dat niet alles mag.

Zo hebben wij enkele jaren geleden het rookverbod opgeheven onder voorwaarde dat op bepaalde plaatsen en bepaalde tijden nooit mag worden geraoekt.

Weet u nog wel? Nooit roken in gangen, liften, trapgevaarlijke afdelingen e.d. Ook niet gedurende een half uur na aanvang of hervatting van het werk na een uur vóór beëindiging van het werk.

Och, laten wij maar stoppen met de opsomming. U weet het best en mocht u het vergeten zijn, dan zijn uw chef en de portiers de aangewezen mensen die u kunnen inhouden.

Denkt u er even om?, **DAT MAG NIET!**



LAWINEGEVAAR?

Inderdaad, lawinegevaar. Ook al bent u tijdens uw vakantie niet in bergachtige streken geweest. We spreken toch ook van bij voorbeeld een papierlawine?

Wel, zo'n papierlawine wil de redactie graag meemaken en u, lezers van ons VDH-tje, kunt die lawine veroorzaken. Laten wij u vertellen wat de bedoeling is.

Een groot aantal mensen beleeft tijdens de vakantie een leuk voorval, waarover later prachverhalen de ronde doen bij vrienden en familieleden. Om die leuke vakantievoorvallen is het ons te doen!

Waarom zoudt u onze lezers er ook niet van laten meegenieten?

Wij maken er een wedstrijd van met de volgende spelregels:

1. Iedere VDH-er en zijn huisgenoten kunnen deelnemen.
2. De tekst mag maximaal twee blokken notevellies lang zijn.
3. De inzendingen worden beoordeeld door een jury, bestaande uit: mej. W. G. Reinink en de heren F. C.

de Gruyter, G. C. Koopman, L. F. Laurier en C. Schrevel.

Er zijn vier prijzen en vier troostprijzen beschikbaar, als volgt verdeeld: 1e prijs f 25,—, 2e prijs f 20,—, 3e prijs f 15,—, 4e prijs f 10,— en vier troostprijzen van f 5,—.

De verhalen van de prijswinnaars worden gepubliceerd in het VDH-tje en worden eigendom van Van der Heem N.V.

Inzendingen moeten uiterlijk 20 september a.s. in bezit van de redactie zijn.

Het woord of lever het geschreven woord is nu aan u! Jury en redactie zijn niet bang voor een „anekdoteletwinne”, gaat dus uw gang maar.

O ja, voor wij het vergeten, de inzending hoeft niet in „hoog Nederlands” te zijn gesteld en breekt u uw hoofd ook maar niet over de nieuwe spelling! Het gaat in de eerste plaats om het leuke verhaal.

Heel veel succes!



Zaterdag 30 augustus a.s. zal mevrouw A. L. C. Brocker-Boon, vfd. Bewaking, de dag gedenken, dat zij 10 jaar geleden bij ons bedrijf in dienst trad. Ook namens de redactie van harte gelukgewenst.

TAFELTENNIS

De tafeltennisclub die vierde jaer een wat aarzelende start heeft gemaakt zou graag dit seizoen weer eenmaal per week spelen in het Forum-Theater in Voorburg. Zijn er nog enthousiaste collega's die hier ook voor vooelen? We kunnen nog best een paar leden gebruiken.

Opgaven liefst schriftelijk, of mondeling in de tweede pauze aan afdeling Sociale Zaken.

Klaverjassenieuws

Wel een beetje laat, maar naar wij hopen niet te laat, vermelden wij, dat de klaverjassers van Stokvis op zaterdag 5 juli j.l. in ons Ontspanningsgebouw een wedstrijd gespeeld hebben tegen onze klaverjasclub.

Sinds vorig jaar komen de beide clubs eens per jaar bij elkaar spelen; de dames gaan dan mee en hebben tijdens de wedstrijd een leuk uitstapje, terwijl tot slot gezellig samen gegeten wordt.

Weer een band, die de verhouding Stokvis-Van der Heem verstevigt en bovendien nog bijdragen oplevert voor de Rotterdamse Blnndenvereniging. Elke deelnemer stort namelijk f 0,50 voor deze vereniging.

Nog dit jaar zullen onze VDH-ers bij Stokvis een return-wedstrijd spelen. Ten slotte herinneren wij onze VDH-klaverjaslehebbers eraan dat het nieuwe seizoen weer start op maandag 1 september a.s., nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

B. Ph. van Zuiden.

Contact op papier

In de Haagse Courant van 16 augustus 11. kon u een berichtje lezen over de oprichting van een instituut ter verbetering van het handschrift.

Ondanks zes jaren training onder deskundige leiding op de lagere school schijnt het toch met veler handschrift maar huilt te zijn. Je kunt daarvan natuurlijk ook de schuld geven aan allerlei mensen en omstandigheden, die je bevallige schoolkandje door haastverklater hebben verknoeid.

Nu gaat het niet alleen om net of mooi schrift, want dat kan iedereen nu eenmaal niet opbrengen, maar vooral om leesbaar en duidelijk schrift. Door slordigheden op dit gebied maakt men het de ander, die het wil lezen, niet alleen erg lastig, maar men kan er ook gekke en schadelijke misverstanden door wekken. Onze dhr Van Luttervelt schreef over d. deze dingen onlangs nog een interessant boekje in de bekende AOS-reeks onder de titel „Hamnapolen”.

Als we schrijven, leggen we contact met een ander en wel op papier. Maar of we nu op papier dan wel mondeling met iemand contact hebben, contact is contact. En in die ontmoeting bedoelen we aan die ander te doen weten, wat wij willen en denken. Dat moet dus voor die ander ook begrijpelijk zijn, anders is de contactpoging in wezen zinloos.

Dat geldt niet alleen voor mijn handschrift, het is evenzeer van toepassing op mijn voordrakens. Je leest soms wonderlijke zinnen. Vaak kan je ondanks de rare zinsbouw nog wel begrijpen wat de schrijver bedoelde. Als iemand schrijft: „De man is te lui om te werken en hij verschuilt zich achter zijn houten been”, dan smapt ieder wel, dat hier niet op een acrobatische toer is gedoeld maar op een doornachtig snoesje. Maar als iemand schrijft: „De aangevraagde partij schroeven welke onnodig zouden zijn en niet te bestellen konden we best gebruiken waar ze zijn verworven”, dan vraag je je toch af, wat die brave man met dit veronwogen zinnetje mij wilde vertellen. Ik hebij bestaand door zo'n zin niet gemakkelijk constact met de schrijver ervon.

Het is dus in ons onderling verkeer, ook in de bedrijfsgemeenschap, wel best nodig, dat we ons duidelijk leren uitdrukken in onze taal en in ons handschrift. Dat is een voordeel van de IVTO-cursussen, die velen uit ons bedrijf volgen. En ieder houde zich de spiegel voor.

Scheurer.



Slet leven begint bij veertig

In hoeverre dit juist is, weten wij niet. Evenmin is het ons duidelijk welk leven hier wordt bedoeld. Wat wij wel weten is dat wij vrijdagavond 15 augustus in Jutphaas 11 „ouwe” Van der Heem-ers Maanweg hebben zien voetballen tegen 11 ook „ouwe” Van der Heem-ers Utrecht.

Alhoewel beslist niet deskundig zijnde op voetbalgebied, geloven wij wel dat de uitslag 5-2 voor Utrecht de krachtverhouding van de opgestelde elftallen goed weer gaf.

Wij schrijven boven dit stukje: het leven begint bij veertig en dat bleek ook wel hier van toepassing te zijn toen wij aan het eind van de 2½ uur spelen de elftallen van het veld zagen komen. De jongste deelnemer van de Maanweg was toch nog altijd 35 jaar en de oudste niet minder dan 47½. De gemiddelde leeftijd van alle spelers van de Maanweg was ruim 41 jaar. Wat de leeftijden van de spelers van de Utrecht betreft, stond Utrecht er beslist beter voor; daar was de jongste 22 jaar, de oudste 46 en de gemiddelde leeftijd ruim 35.

Vanzelfsprekend gunnen wij de Utrechters hun overwinning van ganser harte, maar wij geloven wel dat dit vijf grote gemiddelde leeftijdsverschil een rol heeft gespeeld.

Ach, die ouwetjes kennen alle trucjes nog wel, maar vlot starten en hard lopen is nu eenmaal geen sport die u voor het eerst gaat bedrijven als u 40 jaar bent geweest. Het viel daarom op, dat één van de Utrechters, die ruim 40 jaar is, maar elke week zijn partijje nog speelt, mede hierdoor boven de anderen uitstak.

De heer A. Bul leidde de wedstrijd en het is een wedstrijd geworden die beantwoordt aan de verwachting, die de meeste spelers ervan hadden, namelijk nog eens gezellig een partijje met elkaar voetballen.

Indachtig de zagswijze: De ouwetjes doen het nog best, hopen wij dat dit niet de laatste ontmoeting is van de VDH-veteranen.



75 - 85 = KOM TE KORT

Nogal glad, zult u zeggen, dat ziet een kind! Ongetwijfeld hebt u gelijk, dat kind al zover is gekomen met rekenen.

Maar wist u dat er volwassenen zijn, die zelf kinderen hebben en toch regelmatig blijf geven dit eenvoudige rekensommetje niet te kunnen maken. Nou ja, zij kunnen dat sommetje natuurlijk wel maken, maar ze realiseren zich de uitkomst pas als ze vastlopen. Gelukkig zijn er velen, die ervoor zorgen dat ergens een potje staat waar zij die 10 die ze tekort komen uit kunnen halen en dan is de zaak weer rond. Deze „potjes”lieden zijn verstandige

mensen, die zeggen „regeren is voortuitzien”. Als de som luidt 75 - 65 = 10 over, dan geven zij deze 10 niet gauw uit, maar stoppen die in dat potje, om ze er weer uit te kunnen halen wanneer zij dat willen. Zij kunnen rekenen en zijn de sommen de baas. Zo'n potje maken heeft allerlei namen, waarvan er een is „sparen”. Iedereen die wil, kan sparen. Bij ons wordt u dat wel heel gemakkelijk gemaakt door het KWARTAALSPAREN.

Gaat u maar eens praten bij de afdeling Sociale zaken of bij uw tijdschrijver en u hoort prompt hoe gemakkelijk dat gaat en wat de voordelen zijn!

Spreekuur O.R. Maanweg

26 AUGUSTUS 1958.

1e pauze: de heren Laurier — Zeegers, 2e pauze: de heren I. v. d. Velde — Van der Plas.